

Inhoudsopgave

	Voorwoord	6
1	Zeeuwse kust	8
2	In beweging	22
3	Verbinding	35
4	Gastvrijheid	48
5	Wind	62
6	Licht	76
7	Op het water	89
8	Zeeuwse klei	103
9	Wandelen	116
10	Onder water	129
11	Typisch Zeeuws	142
12	Uitzicht	155

Voorwoord

We zijn vrouw, we zijn christen, we zijn Zeeuws. Grote kans dat wij en jij die dit leest deze drie dingen met elkaar gemeen hebben. Graag zouden we het woord ‘nuchter’ aan dit rijtje toevoegen. Een woord dat voor ons in eerste instantie een wat negatieve klank had. Want ja, zo is inmiddels onze ervaring na ruim tien jaar *Zij en Zeeuws*, een Zeeuwse vrouw is nu eenmaal niet zo snel enthousiast te krijgen en loopt niet direct met haar levensverhaal te koop. Misschien herken je dit wel? Maar intussen hebben wij geleerd dat onder deze nuchtere houding heel mooie vrouwen schuilgaan. Als je de tijd neemt om hen beter te leren kennen dan zie je dat ze eerlijk, trouw en betrokken zijn! Prachtige eigenschappen wat ons betreft. Iets waar we meer mee wilden en dat onder andere heeft geresulteerd in dit bijzondere dagboek.

Wat zijn we dankbaar voor de tekstschrijvers en fotografen van het magazine *Zij en Zeeuws* die de uitdaging samen met ons aan wilden gaan. En we zijn trots op het resultaat zoals je het nu in handen hebt! We hebben geprobeerd om typisch Zeeuwse thema's op een nuchtere manier te linken naar ons dagelijkse leven met de Bijbel als leidraad. De foto's hierbij onderstrepen de kracht en schoonheid van onze mooie provincie.

We zien ieder stukje als een zandkorrel die jou een moment samen met God geeft en die je kunt delen met de mensen om je heen. Verwonder je over de ontelbare zegeningen die God je geeft!

Liefs Corina en Margriet,
Hoofdredactie magazine *Zij en Zeeuws*
www.zijenzeeuws.nl

HOOFDSTUK

1

Zeeuwse kust

The background of the cover is a monochromatic, golden-yellow aerial photograph. On the left side, a large, grassy dune slopes down towards the right. In the middle ground, a flat, sandy or grassy area contains several small, rectangular buildings or structures. The overall scene is a coastal landscape, likely in Zeeland, Netherlands, as indicated by the title.

De eeuwige zee

Openbaring 21:1-7; Openbaring 4:1-6

De zee heeft iets eeuwigs in zich. Als ik naar het strand ga, verbaas ik me er elke keer opnieuw over. De zee heeft iets van een perpetuum mobile, dat uit zichzelf beweegt en nooit stilvalt. Golf na golf spoelt aan mijn voeten en eb en vloed houden nooit op. Zes uur op, zes uur af. Als ik over de Pijlerdam rijd, zie ik de andere kant van de zee. De stroming en kolken overtuigen me ervan dat geen mens bestand is tegen haar kracht. Als ik deze bijbelverzen dan lees, bevreemdt die wereld zonder zee me. Daar kan ik toch niet blij van worden? Wat is ons (Zee)land nu zonder zee?

In de nieuwe wereld vind je geen klotsend water, geen golven die je omverwerpen of kunnen meesleuren. De wisselvalligheid en het huiveringwekkende van de zee passen niet op de nieuwe aarde.

Johannes ziet de glazen zee. Glad en schitterend als kristal. Zonder eb en vloed, zonder storm, zonder wisselvalligheid. De oude zee heeft plaatsgemaakt voor een oneindige, prachtige, glazen, glanzende zee met uitzicht op de troon. Als dat geen machtig gezicht zal zijn ...

Grote God, het beeld van een glazen zee klinkt zo heilig dat ik me afvraag of ik daar wel kan staan. Wilt U mijn kleding wassen in het bloed van het Lam?

Strand

Psalm 139:1-18

Onze Zeeuwse kust heeft prachtige brede stranden. Wanneer je na een lange stranddag thuiskomt, merk je pas hoeveel zand je stiekem hebt meegenomen. Zand tussen je tenen, zand in je haren en zand in je tas.

In deze psalm wordt er ook gesproken over zand. De gedachten van God over jouw en mijn leven worden vergeleken met zandkorrels. God heeft dus ontelbaar veel gedachten over jou en mij. Ons leven is in Zijn ogen zo ontzettend waardevol, Zijn gedachten houden nooit op. Ik vind het een prachtige tekst. Hoe bijzonder is het dat Zijn gedachten talrijker zijn dan korrels zand.

Wanneer je binnenkort over het strand loopt, sta dan eens stil bij het feit dat God over jou nadenkt. Kijk eens naar al die zandkorrels, ontelbaar veel; zo zijn Zijn gedachten over jou. Je bent kostbaar in Zijn ogen, je bent geliefd en gewild. Hij vindt jou zeer de moeite waard. Kijk naar die zandkorrels en besef dat al die korrels staan voor Zijn gedachten over jou. Je bent niet alleen, Hij is naast jou, voor jou en om jou heen.

Luister via YouTube naar OPWEKKING 518.



Eb en vloed

Prediker 3:1-14

De Prediker zegt hier: er is voor alles een tijd. En dan volgt een hele opsomming van tegenstellingen: lachen en huilen; planten en uittrekken; rouwen en huppelen. Het is bijna een droge opsomming, zonder oordeel. Je kunt eigenlijk niet zeggen dat het één beter is dan het ander.

Zo is het ook met eb en vloed. Ze hebben allebei hun vastgestelde tijden. God heeft het in Zijn schepping zo gewild. Er is een ingewikkelde natuurkundige uitleg over de invloed van de maan en de zon, maar ook die heeft God gemaakt. Hij wist wat Hij deed.

Ons eigen leven kent ook van die getijden. Heftige tijden waarin we overspoeld worden door angsten en zorgen. Rustige tijden, waarin alles kalm is en overzichtelijk, zoals een strand bij eb. Is het een beter dan het ander? Rustige tijden kunnen helpen om meer tijd met God door te brengen. Maar moeilijke tijden kunnen ons juist leren om van Hem afhankelijk te zijn. Dan komen we uit bij vers 11 uit dit hoofdstuk. Dat God ons dan het een en dan het ander laat overkomen, opdat we Hem vrezen. Eb of vloed, Hij wil erbij zijn in ons leven.

*Heer, help me onthouden dat U er altijd bij bent.
Wat er ook gebeurt.*

Kolkend water

Markus 4:35-41

Zeeuwen kennen de dreiging van de zee. De branding kan liefelijk zijn, maar ook uit bulderende golven bestaan. Het Evangelie van Markus vertelt over kolkend water. De leerlingen zijn met Jezus in zee gegaan. Dan gaat het stormen en zijn ze doodsbang. Het eerste wat ze doen is Jezus erbij roepen. Dat is het belangrijkste, dat Hij er is, bij hen. Hun angst is om in dit alles alleen te zijn. Maar juist nu ze Jezus nodig hebben is Hij er niet. Hij slaapt.

En daar zit het geheim van dit verhaal, in die houding van Jezus. Hij doet ons voor wat vertrouwen is: als onverwachte stormen komen, als angst je leven gaat regeren, je toevertrouwen aan God.

De leerlingen wekken Jezus en Hij spreekt niet hen bestraffend toe, maar de zee. En dan? Een grote stilte. Het prachtigste vind ik de manier waarop Jezus vervolgens de stilte gebruikt. Hij stelt een vraag: wat maakt je zo bang? Waar is je vertrouwen? Met deze vraag verandert Jezus hun blik. Hij vraagt hen de weg naar binnen te gaan.

Maak gebruik van stilte, om bij je angst, bij je moed en bij wat je vertrouwen geeft te komen. Beter nog: om te komen bij Wie je vertrouwen geeft, bij God.

Maakt stille tijd je onrustig of geeft het je rust?

Op zand gebouwd

Mattheüs 7:24-29

Als kind zongen we het liedje *Een wijs man bouwde zijn huis op de rots* (Op Toonhoogte 377). De laatste zin gaf altijd hilariteit: *en het huis stortte in met een plof*. Het was natuurlijk de bedoeling dat wij begrepen dat je je huis juist niet op zand moest bouwen, maar op de rots. Maar wat is eigenlijk je huis op de rots bouwen? Jezus zegt: ‘Daarom, ieder die deze woorden hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.’

Deze uitspraak van Jezus slaat terug op alle aanwijzingen die Hij heeft gegeven in de zaligsprekingen en de hoofdstukken daarvoor. Het is de moeite waard om het eerste deel van Mattheüs eens aandachtig te lezen. Dat gaat over bidden, vasten, het geven van aalmoezen, bezorgdheid, de splinter en de balk, de nauwe poort en de boom en zijn vruchten. We vinden leefregels, gegeven voor ons welzijn. Het navolgen daarvan is niet altijd gemakkelijk. Dat vergt een andere manier van denken en van kijken naar de mensen om ons heen. Gelukkig staan er ook veel beloften in. Het zal ons goed gaan als we leven zoals Jezus ons is voorgegaan.

*En het huis op de rots stond vast.
Trouwe God, dank U dat U erbij bent in
alle stormen van mijn leven. U bent mijn rots.*